



Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

« Έν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν »

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ❖ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 ❖ Αριθ. Φύλ. 105 (144)

«Ας μεταλαμπαδεύσουμε από καρδιά σε καρδιά το φως της ελπίδας»

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος διετύπωσε την άποψή του σε ηλεκτρονική συνέντευξη της 2ας Απριλίου 2020, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19. από τις εκκλησίες στην Αλβανία καθώς και παγκοσμίως.*



Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: «Καθώς προσευχόμαστε για τους ερευνητές που προσπαθούν να βρουν τη θεραπευτική αγωγή, οι εκκλησίες μπορούν επίσης να υπογραμμίσουν το καθήκον μας να παραμείνουμε στο σπίτι μας, ενώ, ταυτόχρονα, να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από τον φόβο και το άγχος. Πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τους ασθενείς, άμεσα ή έμμεσα, καθώς προετοιμαζόμαστε για το Πάσχα και να ανοίξουμε τις καρδιές μας στο φως της ελπίδας.

Φέτος δεν θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε το αναστάσιμο Φως από λαμπάδα σε λαμπάδα —όπως είναι το έθιμο των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Ας μεταλαμπαδεύσουμε, όμως, από καρδιά σε καρδιά το φως της ελπίδας και της έν Χριστώ Αναστάντι αφοβίας».

Δημοσιογράφος: *Με ποιους τρόπους βλέπει η Μακαριότητά σας να προσαρμόζονται οι εκκλησίες στη ζωή εν μέσω της επιδημίας του κοροναϊού, στην Αλβανία και παγκοσμίως;*

* Συνέντευξη του Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου προς την Marianne Ejdersten, Δευθ/ρια Επικοινωνίας ΠΣΕ.

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: Όταν ενημερωθήκαμε για την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 στην Αλβανία, απευθυνθήκαμε στους πιστούς μας (12 Μαρτίου και 17 Μαρτίου 2020) επιμένοντας ότι πρέπει να αποφύγουμε τον πανικό, την κατάθλιψη και την απόγνωση. Σημειώσαμε ότι απαιτείται ψυχραιμία, νηφαλιότητα, σύνεση και συνεχή πειθαρχία στις κυβερνητικές και υγειονομικές οδηγίες. Ανακοινώσαμε ότι διακόψαμε όλες τις ακολουθίες στις εκκλησίες μας και συστήσαμε στους ανθρώπους να αποφεύγουν τους παραδοσιακούς εναγκαλισμούς, τον ασπασμό των ιερών αντικειμένων στους ναούς, τα χειροφιλήματα και κάθε φυσική επαφή.

Κάθε Κυριακή καθώς και στις μεγάλες εορτές, η Θεία Λειτουργία θα τελείται στο παρεκκλήσιο του Συνοδικού Κέντρου κεκλεισμένων των θυρών. Οι λειτουργίες αυτές θα μεταδίδονται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, καθώς και με το διαδίκτυο. Ομοίως, οι εκκλησιαστικές ακολουθίες θα συνεχίσουν και στις άλλες Μητροπόλεις σε μικρά παρεκκλήσια κεκλεισμένων των θυρών. Συστήσαμε στις πιο ευάλωτες ομάδες, στους ηλικιωμένους και τα παιδιά, να παραμείνουν στο σπίτι για ένα χρονικό διάστημα. Οι εκκλησίες θα παραμείνουν ανοικτές κατά τη διάρκεια της ημέρας για προσωπική προσευχή. Η πίστη και η αγάπη είναι τα ισχυρότερα αμυντικά όπλα στην επίθεση αυτού του αόρατου ιού. Γνωρίζω ότι πολλές άλλες Εκκλησίες έχουν απευθυνθεί στους πιστούς τους με παρόμοιο τρόπο.



Δημοσιογράφος: Με ποιους τρόπους οι εκκλησίες στην Αλβανία μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για τις άλλες;

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: Πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες, ανταλλάσοντας τις σκέψεις μας με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες της Αλβανίας. Αλλά είναι υπερβολικό να πούμε ότι αποτελούμε «πρότυπο» για οποιονδήποτε. Κάθε Εκκλησία στις διάφορες χώρες αντιμετωπίζει ειδικές ανάγκες και συνθήκες, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί.

Απευθύνουμε ένα γενικότερο μήνυμα (20 Μαρτίου) προς την πολυθρησκευτική κοινωνία της Αλβανίας, που δημοσιεύθηκε και μεταδόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας. Σε αυτό το μήνυμα προσθέσαμε ότι οφείλουμε ολόψυχες ευχαριστίες σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διατήρηση της δημόσιας καθαριότητας, της τάξης και της πληροφόρησης και ιδιαίτερα στους νοσηλευτές και ιατρούς, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη φροντίδα των ασθενών.

Τονίσαμε ότι, παραμένοντας στα σπίτια μας, ας μην επιτρέψουμε να αναπτυχθούν εκνευρισμοί και έριδες, αλλά ας καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα, την ειρηνική διάθεση, την καλοσύνη, την κατανόηση, τη στοργή και την αγάπη. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη όλοι οι πιστοί να εντείνουμε τις προσευχές μας, ώστε η περίοδος αυτής της δοκιμασίας να μην παραταθεί, αυτοί που πλήττονται σοβαρά να αναρρώσουν γρήγορα και η εξάπλωση της επιδημίας να περιοριστεί. Ακόμη περισσότερο, να προσευχηθούμε ο Θεός να φωτίσει τους ερευνητές, ώστε να φτάσουν γρήγορα στην κατάλληλη προληπτική και θεραπευτική αγωγή. Κάτι καλό θα βγει τελικά από αυτή την κρίση και ελπίζουμε ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες θα επανεξετάσουν τις αξίες και τις προτεραιότητές τους.

Δημοσιογράφος: *Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις ζωές; Τί μπορούμε να κάνουμε, ως εκκλησιαστικές/θρησκευτικές κοινότητες;*

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: Κατά κύριο λόγο πρέπει να τονίσουμε το καθήκον μας να παραμείνουμε στο σπίτι, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης και των υγειονομικών αρχών. Πρέπει να σταματήσουμε να ταξιδεύουμε και να κυκλοφορούμε. Ας είμαστε προσεκτικοί, ώστε τα μέτρα αυτά να μην οδηγήσουν σε προσωπική απομόνωση. Αντίθετα, ας ενδυναμώσουμε ο ένας τον άλλο με θάρρος, προσευχή, λόγο, απλές πράξεις, σιωπή στοργής γεμάτη προς εκείνους που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι σημαντικό ότι στην αυτοσυνηδησία της κοινότητας διατηρείται η βεβαιότητα πως οι ακολουθίες τελούνται συνεχώς σε παρεκκλήσια σε όλες τις Μητροπόλεις, κλεισμένων των θυρών —ως ακοίμητες κανδήλες. Δεν είναι μόνον ο κορονοϊός μεταδοτικός, αλλά συγχρόνως είναι μεταδοτική και η αφοβία, η ελευθερία από τον φόβο και το άγχος,

η οποία στηρίζεται στην πίστη και την αγάπη και πρέπει να μεταδίδεται συνεχώς με χαρούμενη διάθεση.

Δημοσιογράφος: *Τί μπορούμε να κάνουμε, όταν οι συνάξεις δεν είναι πλέον δυνατές ή όταν ένας σημαντικός αριθμός ευάλωτων προσώπων δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις ακολουθίες;*

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: Σε χώρες όπου η Εκκλησία έχει τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές δυνατότητες, μπορούμε να βελτιώσουμε τη μετάδοση των ακολουθιών με αυτά τα μέσα επικοινωνίας, συμβουλευοντας τους ανθρώπους μας να τις παρακολουθούν. Όσον αφορά στα κατηχητικά σχολεία για τα παιδιά, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μαθήματα διαδικτυακά και να μεταδοθούν από τις ενορίες. Οι πιστοί μπορούν επίσης να συγκροτήσουν έναν τύπο κατ'οίκον εκκλησίας γι' αυτή την περίοδο, τελώντας τις ακολουθίες και προσευχόμενοι με τη μικρή ομάδα της οικογένειας και ίσως μαζί με μια γειτονική οικογένεια. Μια άλλη πρόταση είναι να δημιουργηθούν κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής και ακόμη να ψάλλουν ή να ακούν εκκλησιαστικούς ύμνους μαζί.



Δημοσιογράφος: *Τί γίνεται με το «στίγμα και τις διακρίσεις»;*

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: Θα ήταν μεγάλο λάθος η διάκριση ή το στίγμα εις βάρος εκείνων που έχουν νοσήσει από την ασθένεια. Αντιθέτως, αυτή η περιπέτεια τους εντάσσει στην κατηγορία «τῶν ἐλαχίστων», στους οποίους αναφέρεται ο Χριστός στην περικοπή της κρίσεως (Ματθ. 25). Η στάση μας απέναντι σε αυτές τις νέες περιπτώσεις «τούτων τῶν ἐλαχίστων» δηλώνει τη σχέση μας με τον ίδιο τον Χριστό. Πρέπει να βρούμε τρόπους, για να βοηθήσουμε τους ασθενείς άμεσα ή έμμεσα και να συμπαρασταθούμε τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, εάν οι ίδιοι δεν θα έχουν επιβιώσει. Φυσικά, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να στηρίζουμε όλους τους ιατρούς και τους νοσηλευτές, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τον ιό και να εκφράζουμε συνεχώς την ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς προσευχόμενοι και ακολουθώντας τις οδηγίες τους.

Δημοσιογράφος: Καθώς η Αλβανία αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τί μπορεί να κάνει η παγκόσμια κοινότητα για εσάς;

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος: Η κοινή προσευχή για όλες τις χώρες είναι να μπορέσουμε να περάσουμε αυτήν τη δοκιμασία με τον μικρότερο αριθμό θυμάτων. Αυτή η πανδημία δεν δημιουργεί μόνο ασθενείς, αλλά επιφέρει επίσης και ευρείες οικονομικές συνέπειες, ιδιαίτερα καταστροφικές για φτωχότερες χώρες, όπως είναι η Αλβανία, η οποία πρόσφατα υπέφερε από τις καταστροφικές συνέπειες ενός μεγάλου σεισμού. Η πανδημία δεν αποτελεί τοπικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο. Ως εκ τούτου, η απάντηση σε αυτήν πρέπει να είναι η παγκόσμια αλληλεγγύη, προκειμένου να υπάρξει μια «παγκοσμιοποίηση αλληλεγγύης». Οι πλουσιότερες χώρες οφείλουν να βοηθήσουν τις φτωχότερες, που θα υποστούν οξύτερες τις συνέπειες των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

**Χριστός ανέστη ἐκ νεκρῶν
Θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωῆν χαρισάμενος!**

Καθώς είμαστε στην περίοδο προετοιμασίας για το Πάσχα, ας θυμηθούμε ότι ο σταυρωθείς και αναστάς Χριστός προσέφερε στους μαθητές Του την αφοβία και την ειρήνη, υποσχόμενος ότι θα παραμείνει μαζί τους σε όλες τις δοκιμασίες μέχρι συντελείας των αιώνων. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην παρουσία Του και στο γεγονός ότι δεν θα μας εγκαταλείψει και στην τωρινή κρίση. Ας εορτάσουμε το Πάσχα χωρίς φόβο και αγωνία, ας αντισταθούμε.

Φέτος δεν θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε το αναστάσιμο Φως από λαμπάδα σε λαμπάδα - όπως είναι το έθιμο των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Ας μεταλαμπαδεύσουμε, όμως, από καρδιά σε καρδιά το φως της ελπίδας και της ἐν Χριστῷ αναστάντι αφοβίας!

Χριστός Ανέστη!

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

Μυροφόρες είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν το Κύριο μαζί με τη Μητέρα Του, την Κυρία Θεοτόκο. Είναι οι γυναίκες εκείνες πού έμειναν μαζί Της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να αλείψουν με μύρα το σώμα του Κυρίου.

Όταν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν και έλαβαν από τον Πιλάτο το σώμα του Κυρίου, το κατέβασαν από το σταυρό, το περιέβαλαν σε σινδόνι μαζί με εκλεκτά αρώματα. Οι δύο κρυφοί μαθητές τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο το Σώμα του Κυρίου τους και έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου. Την ώρα εκείνη παρευρίσκονταν κατά τον ευαγγελιστή Μάρκο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία που κάθονταν απέναντι του τάφου. Άλλη Μαρία εννοούσε οπωσδήποτε τη Θεομήτορα. Αλλά και πολλές άλλες γυναίκες παρευρίσκονταν την ώρα εκείνη όπως αναφέρει ο ευαγγελιστής Λουκάς.

Οι μυροφόρες ετοίμασαν μύρα και αρώματα και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, «ἄρθρου βαθέος», όπως αναφέρουν όλοι οι ευαγγελιστές - ήλθαν στο μνήμα για ν' αλείψουν το σώμα του Κυρίου.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «**Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δούν τον τάφο του Ιησού...**» (κεφ. 28, 1 –10).

Ο ευαγγελιστής Μάρκος: «**Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού...**» (κεφ. 16, 1- 8).

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «**Την επομένη ημέρα μετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράματα, ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο με τα αρώματα πού είχαν ετοιμάσει. Μαζί τους ήταν και μερικές άλλες...**» (κεφ. 24, 1 –12).

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «**Την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο, το πρωί, κι ενώ ήταν ακόμη σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνηματος.**» (κεφ. 20, 1 και επόμενα).

Πήραν πρώτες οι γυναίκες – οι Μυροφόρες - το μήνυμα της Αναστάσεως! Και πώς να μην το πάρουν πρώτες;

Πρώτη έπρεπε να πάρει το μήνυμα της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ η Παναγία Μητέρα Του, πού ήταν ανάμεσα στις Μυροφόρες.

Αλλά η Ταπείνωση της Παναγίας Μητέρας δεν επέτρεψε στους Ευαγγελιστές να περιγράψουν φανερά την παρουσία Της.

Οι Μυροφόρες καθώς πήγαιναν να πουν τα νέα στους μαθητές Του, τις συνάντησε ο ίδιος ο Ιησούς, και τους λέει: «Χαίρετε!»

Τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια Του και Τον προσκύνησαν!...

«Μή φοβάστε!» τους λέει ο Ιησούς. «Πηγαίνετε να πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για την Γαλιλαία, κι εκεί θα με δούν»...

* * *



Οι μυροφόρες ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μια φορά, αλλά και δυο και τρεις φορές σταδιακά και όχι στον ίδιο χρόνο ακριβώς.

Έτσι ο άγγελος κατά το κείμενο τους έδειξε το κενό μνημείο και είπε στις μυροφόρες να αναγγείλουν το χαρμόσυνο νέο και στους μαθητές.

Ο Όσιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης περιγράφει ποιες ήταν οι Μυροφόρες:

Η πρώτη Μυροφόρα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή από την οποία ο Χριστός είχε βγάλει επτά δαιμόνια.

Δεύτερη ήταν η Σαλώμη.

Τρίτη μυροφόρος ήταν η Ιωάννα η γυναίκα του Χουζά ο οποίος ήταν επίτροπος και οικονόμος στο σπίτι του βασιλιά Ηρώδη.

Τέταρτη η Μαρία η αδερφή του Λαζάρου η οποία προηγουμένως είχε αλείψει τον Χριστό με πολύτιμο μύρο, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

Πέμπτη ήταν η αδερφή της, η Μάρθα, η οποία υπηρετούσε τον Χριστό με πολύ προθυμία από την αρχή.

Έκτη είναι η Μαρία η γυναίκα του Κλωπά.

Έβδομη Μυροφόρος ήταν η Σωσάννα.

Υπήρχαν κι άλλες Μυροφόρες που βοηθούσαν τις παραπάνω, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά τα ονόματά τους δεν αναφέρονται.

Η Εκκλησία μας τιμά ιδιαίτερος τη μνήμη τους την Κυριακή των Μυροφόρων, την δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα. □

“Έχασα τόν Θεό!

“Ένας από τούς πιό σπουδαίους πίνακες τοῦ διάσημου ζωγράφου Λεονάρδο Ντά Βίντσι εἶναι ὁ “Μυστικός Δεῖπνος”.

Ὁ καλλιτέχνης γιά πολύ καιρό καταγινόταν νά βρεῖ κάποιο πρόσωπο, πού θα τοῦ χρησίμευε γιά μοντέλλο στήν ἀπεικόνιση τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ. Μέ χαρά, μία ἡμέρα ἀνακάλυψε στή χορωδία κάποιας ἐκκλησίας ἕναν ἐξαιρετικά ὁμορφο νέο.

Ὁ Πιέρρο Μπαντινέλλι - ἔτσι λεγόταν ὁ νέος - δέχτηκε νά γίνει μοντέλλο τοῦ καλλιτέχνη.

Πέρασε ἀρκετός καιρός. Ὁ πίνακας προχωροῦσε, ὅταν ὁ Ντά Βίντσι θέλησε νά βρεῖ κάποιο πρόσωπο, πού θά τοῦ χρησίμευε σάν μοντέλλο γιά τήν ἀπεικόνιση τώρα τοῦ Ἰούδα. Πέρασαν ὅμως δύο χρόνια, χωρίς νά βρεθῆ αὐτό τό πρόσωπο.

Μία μέρα, περπατοῦσε στενοχωρημένος στό δρόμο, ὅταν συνάντησε ἕνα νέο, πού τό πρόωρα γερασμένο πρόσωπό του καί ἡ θλίψη πού κυριαρχοῦσε ἐπάνω του, πρόδιδαν κάποιο ψυχικό δράμα, πού τόν συνετάραζε. Στήν πρόταση τοῦ καλλιτέχνη, νά ποζάρει στόν πίνακά του, ὁ νέος ἀπάντησε καταφατικά. “Ὅταν ὅμως στάθηκε μπροστά στό “Μυστικό Δεῖπνο” καί ὁ ζωγράφος ἄρχισε νά ζωγραφίζει τό πρόσωπο τοῦ Ἰούδα, ξαφνικά ξέσπασε σέ ἀκράτητους λυγμούς. Ὁ ζωγράφος ἀπόρησε. Ρώτησε τί τοῦ συμβαίνει. Καί ἐκεῖνος ἀπάντησε.

- Εἶμαι ὁ νέος, πού πρό ἐτῶν βρέθηκε πάλι ἐδῶ μέσα. Τότε ὅμως ἤμουνα μοντέλλο τοῦ Χριστοῦ. Τώρα κατήνησα Ἰούδας.

Ὁ καλλιτέχνης ἔμεινε ἀκίνητος. Δέν μπορούσε νά πιστέψει αὐτά πού ἄκουγε ἀπό τό στόμα τοῦ νέου. Καί ξαναρώτησε.

- Πῶς ἔγινε, παιδί μου, αὐτό τό μεγάλο κακό;

- “Έχασα τόν Θεό! Ἔπεσα στήν ἁμαρτία. Εἶμαι τώρα ἕνα κουρέλι ἀληθινό.

Αὐτά εἶπε ὁ νέος μέ ἀναφιλητά !...

“Έχασα τόν Θεό!...□



« Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ »
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Lagja “ 11 Janari ”
GJIROKASTER